

Vers van de pers

HOPE = de naam van onze lokale samenwerkingspartner

Joshua = de directeur van HOPE

Upendo group = de naam van het project voor moeders en kinderen.
Upendo is het swahili woord voor "liefde".

Beste nieuwsbrieflezers,

Annette is een week geleden terug gekomen uit Tanzania. In deze nieuwsbrief vertelt zij meer over het prachtige nieuwe project.



"Ik ben bij Joshua op kantoor en verblijf enige tijd in de wijk waar hij woont en werkt. Daardoor leren we hoe we kunnen samenwerken en krijg ik een beeld van de organisatie HOPE.

Binnenkort zal ik een verslag en foto's van al mijn belevenissen in Tanzania op onze website zetten.

In deze nieuwsbrief vertel ik jullie graag meer over het project "Upendo group".

De Upendo group is een groep van 30 vrouwen. Het zijn vrouwen die in een crisis terecht kwamen nadat hun man is overleden. Als je in deze cultuur je man kwijtraakt, is de schoonfamilie er vaak als de kippen bij om je huis en je bezit af te nemen. Deze vrouwen leefden vaak in volledige afhankelijkheid van hun man.



Het gevolg is dat ze met hun kinderen op straat terecht zijn gekomen, geen inkomen hebben en dus geen scholing en eten aan hun kinderen kunnen geven.



Joshua vertelt me met tranen in zijn ogen hoe diep hem dit raakt. Samen met zijn vrouw Dorcas vangen zij constant vrouwen en kinderen op in hun eigen huis. Als vrijwilliger bij de lokale overheid, is Joshua verantwoordelijk voor de kinderen in zijn wijk. Daarom weet hij precies wat er speelt.

De vrouwen en kinderen in de Upendo group krijgen van HOPE een geweldige kans aangeboden. Het ziet er ongeveer zo uit:

De pilot groep bestaat uit 10 vrouwen en 25 kinderen. De vrouwen krijgen training en begeleiding om een winkeltje te kunnen beginnen. Het geld voor het winkeltje is een lening die vanuit HOPE wordt gegeven. Later wordt er daarvan ook aan andere vrouwen geld geleend.



Behalve deze economische hulp, krijgen de vrouwen en kinderen ook gezinscoaching aangeboden. Daarmee willen we hen helpen om ook op andere levensgebieden sterker te worden. Denk aan de rouwverwerking, opvoeding/ouderschap, allerlei sociaal-emotionele thema's en last but not least: de gezinshereniging.

De kinderen zijn na het overlijden van hun vader vaak op allerlei plekken terecht gekomen. Nu de kinderen weer bij moeder gaan wonen, is het belangrijk om te kijken hoe het gezin de draad met elkaar kan gaan oppakken en hoe de gezinstaken verdeeld kunnen worden.



De gezinscoaching is het deel dat vooral door Talitha en een vrijwilliger van HOPE wordt opgestart. Het economische stuk gaat Joshua doen met behulp van 2 lokale consultants.

Talitha woont inmiddels 3 weken bij Joshua en zijn familie. Ze is lekker aan de slag gegaan en blogt iedere week op <http://tan-kids.nl/category/talitha/>. Leuk om te lezen!

Maar het verhaal gaat verder! Als ik met Joshua praat over alle bijkomende kosten om dit project en zijn organisatie te runnen, dan vertelt hij: "Ik wil onze omgeving schoon hebben. Er slingert overal afval rond en dat stinkt! Ik wil dat een aantal mensen dat afval gaat ophalen zodat de omgeving schoner wordt. Ik heb dit eerder gedaan en ik weet dat we er geld mee kunnen verdienen. Met dat geld kan ik mijn organisatie runnen en het project financieren".

Ik ben enorm enthousiast over dit vooruitstrevende idee van hem! Ik had onlangs geleerd dat dit "een social enterprise" heet. Dat is een bedrijf dat commerciële activiteiten inzet om fondsen te werven voor goede doelen. We hebben afgesproken dat HOPE een businessplan gaat maken en dat Tan-kids opzoek gaat naar sponsors. Ik ben dus voorlopig vooral bezig met het schrijven van voorstellen aan (kapitaal)fondsen.

Ondertussen proberen we het voor elkaar te krijgen om het schoolgeld van alle kinderen te gaan betalen. Dat zou een verademing voor de moeders zijn! Je kunt daaraan meehelpen door een lekkere zomercake of zomertaart te bestellen!! Bovendien stimuleer je daardoor de dagbesteding van mensen met een verstandelijke beperking, die in lunchroom TOV in Tiel werken. Zij vinden het op hun beurt weer fantastisch om iets te mogen betekenen voor de kinderen in Tanzania! Je kunt kiezen uit een SINAASAPPELCAKE, CITROENCAKE of een heerlijke ZOMERTAART MET FRUIT! 1 cake kost €5,- en een 1 taart kost 12,50 en je kunt ze bestellen door een mail te sturen naar marian@tan-kids.com. Levering is o.a. op 3 juli en 10 juli in Doetinchem.

De aktie "Lets boost the family" is ingezet om de moeders alvast wat handel te laten bedrijven terwijl wij nog enkele maanden druk zijn met de fondswerving. Zij kozen producten als houtskool en kercsine, omdat die goed te verkopen zijn in de omgeving. Lees meer op: <http://tan-kids.nl/lets-boost-the-family/> en doe mee als je wilt!

Je financiële bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer NL84 INGB 0006475295 t.n.v. stichting Tan-kids te Doetinchem. Giften zijn fiscaal aftrekbaar!



Hier zie je één van de moeders het contract tekenen en haar lening in ontvangst nemen.

De moeders en kinderen hebben hun enorme dankbaarheid naar mij uitgesproken en dat geef ik graag bij deze door. **DANKJEWEL!! Trouwe vrienden en sponsors! Samen met jullie is dit allemaal mogelijk!**



Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#).
U kunt ook uw [gegevens wijzigen](#).