



Nieuwsbrief maart 2026



## Een betere wereld voor kinderen.

Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief leggen we de laatste hand aan het opstellen van ons jaarverslag 2025. En terwijl Marian de jaarrekening opstelt en Petra de teksten nakijkt, denken we na over belangrijke veranderingen die we in 2025 zagen ontstaan in het leven van de kinderen en hun families. Is er een rode draad? Zo ja, welke is dat dan?

Wat we zien is dat **veranderde omstandigheden** tot veranderingen leiden. Dat klinkt logisch: we helpen kinderen met zorg en onderwijs en dan zwerven ze niet meer op straat. En, we steunen de families die deze kinderen opvangen en zo is er familiegeluk en wordt er gebouwd aan een goede toekomst. En als we families nieuwe kansen geven om waardig werk te doen, kunnen zij voortaan zelf eten kopen voor hun kinderen.

Toch is het niet altijd zo dat veranderde omstandigheden tot veranderingen leiden. Soms gebeurt dat niet. Maar het valt op dat **veranderde mensen** wél altijd leiden tot veranderde omstandigheden. Dat zien we bijvoorbeeld gebeuren in de community workshops, waar buurtbewoners nieuwe inzichten opdoen en anders gaan denken over de zorg en de opvoeding van kinderen. Deze veranderde mensen worden vanuit hun hart gemotiveerd om verwaarloosde kinderen te helpen en andere buurtbewoners daarin mee te nemen. **Veranderde mensen veranderen de omstandigheden.** Het is geweldig om te zien hoe veranderde mensen de buurten en dorpen veiliger en kindvriendelijk maken.





## Het eerste kwartaal van 2026.

In het eerste kwartaal hebben we met de lokale teams keihard gewerkt om ruim 100 kinderen en jongeren op de juiste plek op school te krijgen. Het schooljaar in Tanzania begon half januari en gaat gepaard met nieuwe inschrijvingen, het inkopen van tassen, schriften en boeken. Ook worden de kinderen voorzien van uniformen, schoenen en sportkleding. Op de foto's die we krijgen, zien we de spanning op het gezicht van de kinderen die naar een nieuwe school gaan. Een heel aantal zijn gestart op de middelbare school! Ook zien we trotse kinderen die hun nieuwe trainingspak en hun schoolspullen laten zien.

De vrijwilligers van onze lokale teams bevinden zich op 8 verschillende locaties. In sommige dorpen brengen zij grote zakken maismeel en bonen naar de scholen. Op die manier zorgen zij ervoor dat de kinderen hun schoolmaaltijd krijgen. In de schoolkeuken is een lijst waar hun naam op staat, zodat de kok weet dat zij voor hen moet koken. Deze lijsten worden bij ieder schoolbezoek gecontroleerd.

De kinderen krijgen regelmatig bezoek en aandacht van hun begeleiders. Zowel thuis als op school. Zo houden we in de gaten hoe het met hen gaat en geven we de nodige support.

En dat is een hele klus waar soms een flinke portie tijd en doorzettingsvermogen voor nodig is. Collega Raymond bijvoorbeeld: die is heel wat dagen aan het heen en weer reizen geweest van Msata naar Dar es Salaam om een geboortebewijs te bemachtigen voor de inschrijving van Shaibu op een dovenschool.



## Een mijlpaal voor de familie Said.

Shaibu is één van de kinderen van de familie Said. De familie Said heeft 7 kinderen, waarvan 3 doof zijn en gebruik maken van gebarentaal. En er zijn 2 kinderen met albinisme. Om verschillende redenen hebben de ouders jarenlang geweigerd om hun kinderen naar school te laten gaan. Het zat Raymond dwars dat hij deze familie niet kon motiveren, maar hij heeft het in de afgelopen jaren nooit opgegeven! Raymond is altijd begripvol en ondersteunend geweest. Tijdens onze online vergaderingen lieten de kinderen regelmatig even hun gezicht zien en dan baalden we ervan om hen zo afgezonderd te zien opgroeien als analfabeten. Maar in 2025 kwam daar verandering in! De ouders stemden in met een medische test op een dovenschool in Iringa en al snel werden de kinderen aangenomen.

De oudste zoon Issa doet een 2-jarige timmermansopleiding en de jongste zoon Shaibu gaat naar de basisschool. Toen zijn dove neefje Shafi zag dat Shaibu weg zou gaan begon hij intens te huilen bij het idee dat hij alleen achter zou blijven. Raymond motiveerde de ouders van Shafi om hem te voorzien van schoolbenodigdheden en om deze kans aan te grijpen om met Shaibu mee te gaan. Op de foto ziet u Raymond en de twee dove neefjes die samen, voor het eerst in hun leven naar school gaan!



We bedanken onze gulle en trouwe donateurs die deze start op school mogelijk hebben gemaakt! Geweldig!  
Tegelijk zijn we nog dringend op zoek naar financiële support voor de tijd die voor ons ligt. Voor alle kinderen van deze familie en in het bijzonder voor hun dove zus Salima. Vorige maand werd bekend gemaakt dat er nu ook een vakopleiding voor haar beschikbaar is op de dovenschool. Salima kan niet wachten! Wordt u haar supporter?  
Uw giften zijn welkom op bankrekening IBAN NL84 INGB 0006475295 t.n.v. stichting Tan-kids te Doetinchem, o.v.v. familie Said.



## Ouders aan het werk.

Onder leiding van bestuurslid Camilla zijn 10 vrouwen in Komkonga gestart met nieuwe inkomen-genererende activiteiten. Daarbij kregen zij ook hulp van onze lokale partner uit een ander dorp. Daar zijn een jaar geleden ook 10 families gestart en het team deelde hun kennis en ervaring met de mensen in Komkonga. We zien hier de kracht van het werken met lokale vrijwilligers!

## Open deuren.

In de afgelopen jaren heeft Annette regelmatig verschillende lokale kerken op het platteland bezocht. Annette:

*“Deze kerkjes bestaan vaak uit een aantal palen of muurtjes met een dak. De mensen hebben mijn hart geraakt met hun vreugde en vrijgevigheid. Zij delen letterlijk hun schaal eten met elkaar. Ik zie dat deze kerkjes een mooie ingang zijn om de vergeten en verwaarloosde kinderen te kunnen bereiken en ik vind het geweldig om met hen samen te werken. Zij zoeken support bij hun diaconale taak, om de meest arme wezen en weduwen te ondersteunen. Maar ook is er steun nodig voor moeders, die vanwege hun bekering in Jezus, verstoten zijn door hun man en familie. Zij staan letterlijk op straat met hun kinderen. De kerken vragen support om hen te voorzien van schoolspullen en inkomen-genererende activiteiten.”*

Dit moedigt ons aan om kerken in Nederland te vragen om hierbij betrokken te raken. Afgelopen week kregen we te horen dat kinderen in een kerk in Vleuten/De Meern hiervoor gaan sparen! Zij nodigen ons uit om begin juni de cheque in ontvangst te nemen. Wat een geweldig initiatief!

Of het nu gaat om een veilig thuis, toegang tot onderwijs, sociaal-emotionele support, inkomen voor ouders of training voor leiders: elke stap telt! Samen zorgen we ervoor dat honderden kinderen in Tanzania meer liefde, veiligheid en kans krijgen. Bedankt dat u hier deel van uitmaakt! Bedankt voor het lezen van onze nieuwsbrief!

Het bestuur en de vrijwilligers van Tan-kids wensen u hele mooie paasdagen toe!

Uw giften zijn welkom op bankrekening IBAN NL84 INGB  
0006475295 t.n.v. stichting Tan-kids te Doetinchem.

Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt  
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  
Giften zijn fiscaal aftrekbaar!

Algemeen Nut  
Beogende Instelling

**ANBI**

---

## Stichting Tan-Kids

Slotlaan 2, 7006 HD Doetinchem  
T: +316 - 37 28 95 85

info@tan-kids.com  
www.tan-kids.com

IBAN: NL84INGB0006475295



Facebook



Website



Twitter



Instagram



YouTube

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [annette@tan-kids.com](mailto:annette@tan-kids.com) toe aan uw adresboek.

